

BATTLESTAR GALACTICA UNDER MISTANKE

*Cylonerne blev skabt af mennesket
De udviklede sig
De gjorde oprør
Der er mange kopier
Og de har en plan...*

*49550 overlevende
Søgende efter et hjem
Kaldet Jorden*

Det er 280 dage siden cylonerne angreb de 12 kolonier og næsten udslettede menneskeheden. Kun en lille flåde af fartøjer undslap, ledet af det aldrende krigsskib Battlestar Galactica og admiral William Adama. På flugt fra cylonernes konstante angreb leder den sidste rest af menneskeheden efter den sagnomspundne trettende koloni kaldet Jorden.

Galactica og flåden står over for det demokratiske valg af en ny præsident. Den nuværende præsident, Laura Roslin, mener at menneskehedenens eneste chance er at fuldføre rejsen til den trettende koloni som beskrevet i de gamle profetier. Gaius Baltar, menneskehedenens største nulevende videnskabsmand, er eneste modkandidat. Det politiske spil om magten over resterne af menneskeheden er begyndt.

Da en beboelig planet opdages ved en tilfældighed af et af Galacticas spejderskibe, en raptor, under et fejlslagent hyperrumsspring, øjner Gaius Baltar en mulighed for at vende resultatet af præsidentafstemningen til sin fordel. Flåden er træt efter den lange flugt, og en beboelig planet skjult i en stjernebane kan være en mulighed for at finde tryghed fra cylonerne. Mange vil søge denne umiddelbare tryghed frem for en søgen efter den måske ikke-eksisterende myte kaldet Jorden. Flere af cylonernes hemmelige agenter, cyloner der ikke kan skelnes fra mennesker og med falske minder, er afsløret. Det er ukendt hvor mange modeller der eksisterer, og hvor mange stadig gemmer sig i flåden, bevidste eller ubevidste om deres sande natur.

Et civilt skib forsvinder da det ikke fuldfører et hyperrumsspring sammen med resten af flåden. Om bord på det civile skib er præsidentkandidaten Gaius Baltar, og der spredes hurtigt rygter om sabotage. En af Galacticas raptorer sendes ud i en eftersøgning af det forsvundne civile skib.

ALLAN NOWART

MARINESOLDAT



Jeg er en toptrænet dræbermaskine. Jeg spiser ballademagere som dig til morgenmad, for ikke at sige noget om hvad jeg gør ved cyloner. Lød det overbevisende? Vi marinesoldater har jo et image at opretholde. Sandheden er at permanent militærtjeneste på Galactica ikke var hvad jeg havde af fremtidsplaner. Jeg havde jo en familie hjemme på Caprica. Havde. Jeg var gift med smukke Eliza, vi havde to børn, Marcus og Edea. Hvad har jeg af fremtidsudsigter nu? Jeg bliver jo heller ikke yngre. Gaius Baltar siger at vi bør slå os ned på New Caprica. Han har min stemme. Hvad jeg dog ikke ville give for et mere normalt liv under en åben himmel.

Der er dog et enkelt lyspunkt om bord på Galactica: Layne Ishay, sygepasser. Hun minder mig om hvad jeg havde på Caprica, og hvad jeg kunne have igen. Jeg siger ikke at jeg kommer til skade med vilje for at kunne besøge infirmeriet, jeg siger bare at det er farligt job jeg har. Men jeg er ikke sikker på at hun ved jeg eksisterer.

Jeg er begyndt at tage en del stims på det seneste. De er en del af en marinesoldats standardudstyr, men ikke i de mængder jeg er begyndt at bruge dem. Jeg bytter mig til hvad jeg kan på det sorte marked. Endnu en ting jeg ikke havde set mig selv gøre, men på stims er jeg lige så modig som jeg burde være, så længe det varer.

Et civilt skib, Carina, blev efterladt under flådens seneste hyperrumsspring. Vi ved ikke hvad der skete, men Gaius Baltar var ombord, så der er allerede masser af rygter. Jeg er blevet sat på et hold der skal springe tilbage og finde ud af hvad der skete. Officielt skal Gaius Baltar og resten af Carina undsættes. Men jeg har modtaget hemmelige ordrer fra oberst Saul Tigh. Han har ladet mig forstå at det ville være en katastrofe for flåden hvis Gaius Baltar blev præsident, og at det ville være bedst hvis han ikke vendte tilbage. Jeg er tilsyneladende den eneste af os som oberst Tigh mente han kunne stole på. Vi kender hinanden fra før cylonerne angreb; han har været min overordnede i lang tid, og han ved at jeg ikke har for vane at modsætte mig ordrer. Men det er jo Gaius Baltar! Hvis Laura Roslin bliver præsident, risikerer vi at tilbringe resten af vores liv i disse metalkasser.



Margaret "Racetrack" Edmondson

Raptorpilot. Det var vist nok Racetrack og Skulls der fandt New Caprica. Racetrack virker kold og kynisk, på mange måder Laynes modsætning.



Hamish "Skulls" McCall

Raptorpilot, Racetracks andenpilot. Virker kompetent. Er tydeligvis glad for Racetrack.



Layne Ishay

Hun er for kærlig og følsom til dette militærliv. Det er folk som hende folk som mig skal beskytte. Jeg håber bare jeg kan klare opgaven. Det var for øvrigt Layne der reddede admiral Adama da cylon-agenten Sharon Valerii skød ham. Må guderne tilgive mig, jeg kan ikke lade være med at tænke på at hun må have adgang til stims.



Diana Seelix

Mekaniker. Hun er vist utilfreds med Adamas måde at styre tingene på, men hvad har vi af alternativer? Virker ellers venlig.

Allan Nowart er marinesoldat om bord på Battlestar Galactica. Han er forelsket i Layne Ishay. Han spiller noget mere sej end han er. Han føler at han er ved at blive for gammel til jobbet og er blevet afhængig af opkvikkende stoffer. De giver mulighed for at holde sig vågen og fokuseret i lang tid når det er nødvendigt. Allan finder at de øger hans selvsikkerhed. Et overforbrug kan føre til aggressivitet, dumdristighed og i ekstreme tilfælde decideret psykose. Saul Tigh har i al hemmelighed bedt ham om at sørge for at Gaius Baltar ikke vender levende tilbage fra Carina.

Oversigt over vigtige personer

William "Bill" Adama



"Der er en grund til at man adskiller militæret og politi. Den ene slås med statens fjender, den anden tjener og beskytter folket. Når militæret bliver begge dele, bliver statens fjender ofte folket." – William Adama

Colonial Fleet Commanding Officer, Admiral, veteran fra cylonkrigene. Han er sat i en svær position som den militære leder af resterne af menneskeheden, men han forsøger at træffe de etisk og moralsk korrekte valg når det er muligt.

Laura Roslin



"Jeg var skolelærer længe før jeg blev undervisningsminister og præsident, og det vigtigste jeg har lært, er at en god sag først tabes når man giver op." – Laura Roslin

Præsident, undervisningsminister fra den tidligere administration før krigen, fremmet da alle vigtigere politikere døde ved cylonernes angreb. Mener at rejsen til det sagnomspundne Jordan er menneskehedens eneste håb.

Gaius Baltar



"Jeg er Gaius Baltar, og jeg er her for at hjælpe jer alle. Jeg ser det som min patriotiske pligt at lede denne flåde til New Caprica." – Gaius Baltar

Videnskabsmand, playboy, præsidentkandidat. Folket er trætte af flugten og eftersøgningen af en mytisk planet og Gaius lover dem et liv på den nye planet i stedet.

Saul Tigh



"Dette er hans skib og hans kommando. Hans ordrer er gudernes ord på dette skib. Bare så vi forstår hinanden helt. Dette skib vil være under Adamas kommando indtil han dør. Og vi vil aldrig lade ham dø. So say we all." – Saul Tigh om Adama

XO (executive officer), oberst og næstkommanderende. God ven af Admiral Adama.

Kara "Starbuck" Thrace



"Husk, vi flyver alle solo på denne mission. Det betyder at der ikke er nogen der kan bitchslappe dig vågen hvis I bliver trætte eller begynder at se små toastere alle vegne." – Starbuck

Viperpilot. Leder en mission tilbage til Caprica for at hente oprørere. Ryger, drikker og slås. Antiautoritær, impulsiv og en af de bedste piloter i flåden.

Sherman "Doc" Cottle



"Du er frisk nok og færdig her. Jeg sparker dig ud nu og sender dig tilbage til arbejdet." – Doctor Cottle

Flådens kæderygende cheflæge. Har en kynisk tilgang til patienter, men nedenunder skjuler der sig en mere humanistisk tilgangsvinkel.

"Chief" Galen Tyrol



"Lad os få den gamle tøs klar til kamp og sparke noget cylonrøv!" - Chief Tyrol

Chefmekaniker. Den bedste mekaniker på Galactica. Vellidt af sine folk.